



Franciscanen.nl – GVES

Facebook–Franciscanen Gerechtigheid

Amsterdam
december 2013

Commissie Gerechtigheid, Vrede
en Eerbied voor de Schepping
Roland Putman ofm, secretaris GVES,
Derkinderenstraat 82,
1062 BJ Amsterdam.
paterputman@gmail.com

Beste broeders en zusters,

De Heer geve u vrede.

In de maand december staat de waardigheid van de mens centraal. We vieren in deze maand een heilige, die kinderen en slaven vrijkocht of behoedde voor gedwongen prostitutie. Op 10 december werd de universele verklaring van de rechten van de mens getekend. In de nacht op 24 december vieren wij de geboorte van de Mensenzoon, Immanuël: God-met-ons. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft alle rijkdom achter zich gelaten. Hij is mens geworden en heeft zich vernederd om ons mensen tot de bron van Liefde terug te brengen.

God kiest menselijke broosheid en armoede tegen over het woordgeweld en de hardheid waarmee mensen onverantwoord met elkaar omgaan. Tegenover de honderden mensen; mannen, vrouwen en kinderen, die bijvoorbeeld voor Lampedusa zelfs letterlijk verzuipen in hun ellende, omdat hen geen voet aan de grond wordt gegund, stellen mensen hun huizen en hun hart open. Voorbeelden hiervan zijn een Jeanette Noëlhuis en De Wonne, maar ook al die plekken waar mensen niet kijken waar iemand recht op heeft, maar wat iemand nodig heeft, komt God in ons midden. Waar mensen niet voorbijzien aan de nood en eenzaamheid, maar als moeder, broeder, zuster om de ander geven ontstaat nieuw leven.

Op de kaart staat een afbeelding uit Creccio, waar Franciscus met mensen de geboorte van het Kind van Bethlehem vierde. Menselijker kan het haast niet. Niemand kan zonder de erkenning van een ander, om werkelijk mens te worden. We kunnen brieven schrijven voor Amnesty, om mensen te laten weten, dat wij hen niet vergeten zijn. We kunnen het Jeanette Noëlhuis steunen *). Groet of ga in gesprek met een straatkrantenverkoper of dakloze, en drink samen een kopje koffie (zie franciscaansegedeonsbende.nl). We kunnen bij onszelf nagaan, waar wij een ander voorbijlopen, of waar we met aandacht of een vriendelijke groet wél laten merken dat we iemand zien.

Laten we onderweg naar Kerst, in menselijke broosheid en armoede, de uitnodiging van God zien Die ook in ons geboren wil worden.

Moge God onderweg voor ons geboren worden,

Namens de commissie GVES
Roland Putman ofm
Derkinderenstraat 82
1062 BJ Amsterdam

* Het Jeanette Noëlhuis voert momenteel actie om het pand waarin ze rond de 20 vluchtelingen opvangen aan te kopen: <http://noelhuis.nl/toekomst/>

BRIEF AAN DE GELOVIGEN, tweede redactie

- 1 In de naam van de Heer,
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Aan alle christenen,
religieuzen, geestelijken en leken,
mannen en vrouwen,
aan allen die overal ter wereld wonen,
betuigt broeder Franciscus, hun dienaar en ondergeschikte,
eerbiedige hulde
en wenst hun de echte vrede uit de hemel
en oprechte liefde in de Heer.
- 2 Omdat ik de dienaar ben van allen, (vgl. Mc 10,44)
ben ik verplicht allen te dienen
en hun de welriekende woorden van mijn Heer toe te dienen.
(vgl. 2Kor 2,14)
- 3 Beseffend dat ik vanwege ziekte en de zwakheid van mijn lichaam
niet ieder persoonlijk kan bezoeken,
heb ik besloten door deze brief en door boden
de woorden van onze Heer Jezus Christus,
die het Woord van de Vader is,
en de woorden van de Heilige Geest,
die geest en leven zijn, (Joh 6,63)aan u door te geven.
- 4 Dat Woord van de Vader,
zo waardig, zo heilig en roemrijk,
heeft de allerhoogste Vader
door zijn heilige engel Gabriël vanuit de hemel
in de schoot van de heilige en roemrijke maagd Maria gezonden.
Uit haar schoot heeft Hij
echt het vlees van onze menselijke broosheid ontvangen.
- 5 Al was Hij rijk, (vgl. 2 Kor 8,9)
toch wilde Hij boven alles
in deze wereld de armoede kiezen,
Hijzelf en de allerzaligste Maagd, zijn moeder.

