



Franciscanen.nl – GVES

Facebook–Franciscanen Gerechtigheid

Amsterdam
Februari 2014

Commissie Gerechtigheid, Vrede
en Eerbied voor de Schepping
Roland Putman ofm, secretaris GVES,
Derkinderenstraat 82,
1062 BJ Amsterdam.
paterputman@gmail.com

Beste zusters en broeders,

De Heer geve u vrede.

Op 2 februari werd vroeger met de “Opdracht van de Heer in de tempel” (“Maria Lichtmis”) de Kersttijd afgesloten. Het is dan 40 dagen na de geboorte van het Kind van Bethlehem. Maria draagt in haar open handen het Kind aan God op. Het haar toevertrouwde leven geeft ze over aan God om het door Zijn Heilige Geest te laten leiden. Het wordt een onzekere toekomst, waarvan Maria te horen krijgt dat haar Kind tot val en opstanding van velen zal zijn. Zij aanvaardt dat.

We kunnen het leven niet altijd tegen pijn en onrecht beschermen. Wat kan een mensenkind uitrichten tegen al het kwaad en geweld in deze wereld. Vooroordelen zijn hardnekkig. Cijfers over misdaad en geweld geven een gekleurd beeld. Het vraagt dan moed om open te staan voor de ander, als jezelf met onrecht en geweld te maken krijgt. Het vraag lef om niet voor geweld door de knieën te gaan, maar op te staan daar waar het leven bedreigd wordt, waar mensen zich afsluiten van anderen of hen buitensluiten

Op 25 februari 1941 begon in Amsterdam de staking tegen de jodenvervolging . Als herinnering daaraan staat voor de Joods-portugese synagoge het beeld “ De Dokwerker”. Hij draagt geen wapens en zijn handen zijn niet tot vuisten gebald. Hij staat met de rug tegen de muur en tegelijk vol overgave. De handen staan open naar de wereld, uitdagend bijna, als een getuigenis om niet voor bij te lopen aan het onrecht dat bevolkingsgroepen, medemensen wordt aangedaan.

We kunnen het geweld en onrecht niet altijd keren, maar wel onze steun en solidariteit tonen in de wijze waarop wij omgaan met anderen die onrecht lijden. Ook als wij onze onmacht tonen, kan dat anderen bemoedigen en het gevoel geven dat ze niet alleen staan; dat anderen hun pijn meedragen en ‘mee lijden aan het kwaad” zoals Franciscus in zijn overweging bij het Onzevader noemt.

Franciscus roept in zijn “Brief aan de gelovigen’ op dat wie willen leven in boetvaardigheid en overgave aan God, Hem “lief te hebben met heel hun hart, met heel hun ziel en verstand, met heel hun kracht en hun naaste liefhebben als zichzelf, (Mt 22,37.39 par.)”.. en... “als iemand hen niet wil beminnen als zichzelf, laat hij hun dan tenminste geen kwaad toebrengen maar goed doen. “

We zijn niet allemaal helden, maar laten wij op voorspraak van Maria, en naar het voorbeeld van Franciscus het leven met open handen dragen “en wanneer wij zien of horen, dat iets kwaads gezegd of gedaan wordt of dat God gelasterd wordt, laten wij dan iets goeds zeggen en iets goeds doen” (RegNb 17) en zo God in mensen hooghouden.

Namens de commissie GVES,
Roland Putman ofm



... het leven dragen ...

We zijn niet allemaal helden,
die opstaan tegen onrecht.

Moge wij op voorspraak van Maria,
en naar het voorbeeld van Franciscus
het leven met open handen dragen

*“en wanneer wij zien of horen,
dat iets kwaads gezegd of gedaan wordt
of dat God gelasterd wordt,*

.... iets goeds zeggen

en iets goeds doen”

en zo God in mensen hooghouden.

(RegNb 17)