



Franciscanen.nl – GVES Facebook – Franciscanen Gerechtigheid

Commissie Gerechtigheid, Vrede
en Eerbied voor de Schepping
Roland Putman ofm, secretaris,
Derkinderenstraat 82,
1062 BJ Amsterdam.
paterputman@gmail.com

Februari 2015

Beste broeders en zusters,

Deze maand willen we uw aandacht vragen voor de
Dag tegen de Mensenhandel

Volgens de gegevens van Franciscans International zijn ieder jaar zijn honderdduizenden mensen slachtoffer van mensenhandel in de wereld. Het is de op twee na grootste criminele onderneming wereldwijd, na de drugs- en de wapenhandel. De mensenhandel raakt met name de meest kwetsbare groepen in de samenleving, vrouwen en kinderen. Veel landen bieden geen of onvoldoende bescherming aan de slachtoffers van seksueel misbruik, economische uitbuiting (slavernij) en de trauma's die daarmee samenhangen.

Op 8 februari 2015, zullen overal ter wereld gemeenschappen van religieuzen, parochies en andere christelijke groepen de Internationale Dag tegen Mensenhandel gedenken. Deze dag werd op 25 november van het vorig jaar ingesteld door paus Franciscus, op verzoek van met name vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel. In Nederland is dat de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) in Den Bosch. Tel. 073 - 615 44 44; srtv@srtv.info

In de maandkaart van de GVES van de franciscanen bieden we u deze maand een foto aan en een tekst ter overweging. De foto komt van internet en de tekst uit de liturgie die de SRTV heeft samengesteld om op 8 februari als gelovigen stil te staan bij dit schrijnende onrecht in onze wereld.

De liturgie voor deze dag is in te zien en te downloaden van <http://www.srtv.info/>.

Voor wie deze activiteit wil steunen: SRTV bankrelatie NL30 INGB 0000 4205 57

Vrede en Alle Goeds

werkgroep GVES van de minderbroeders franciscanen

Themakaart GVES februari 2015

Vignet van de actie tegen mensenhandel



Handel in mensen is misdadig

Red mij van mijn vijanden

Red mij van mijn vijanden, mijn God,
onttrek mij aan degenen die mij bedreigen;

red mij van degenen die het kwaad bedrijven,
bevrijd mij van hen die geweld gebruiken.

Want kijk, hoe ze op mij loeren,
mij in woeste drift bespringen –
en niet om mijn misdaad, mijn zonde, heer,

nee, om mijn onschuld stormen zij aan
en dringen zij op rondom mij.
Ontwaak, zie wat er met mij gebeurt,

God van de machten bent U toch, heer;
sta op, Israëls God, bestraf alle volken,
spaar die goddeloze schenders niet.

Zij braken van alles uit hun bek,
met hun tong als een getrokken zwaard,
immers: Geen god die ons hoort.

Maar U moet om hen lachen, heer,
alle volken zijn bespottelijk voor U.

Mijn kracht, ik vertrouw op U,
want U, o God, bent mijn vesting.

Ik zal uw kracht bezingen,
uw genade in de ochtend prijzen.

U immers, U bent mijn vesting,
mijn schuilplaats in tijden van nood.

Mijn kracht, U wil ik loven,
ja, God is mijn vesting,
de God die mij genadig is.

Psalm 59, 2-6.8-11.17-18 (in beurtzang)