



Franciscanen.nl – GVES Facebook – Franciscanen Gerechtigheid

Commissie Gerechtigheid, Vrede
en Eerbied voor de Schepping
Roland Putman ofm, secretaris,
Derkinderenstraat 82,
1062 BJ Amsterdam.
paterputman@gmail.com

Stoutenburg, december 2013.

Beste broeders en zusters,

In de eerste maand van het Nieuwe Jaar 2014 worden ons bijzondere thema's voorgehouden. Elk nieuw begin wekt in ons de verwachting en de hoop dat het nieuwe jaar ons de doorbraken zal brengen die onze wereld nodig heeft om een goed thuis te zijn voor de mensen en voor alles wat leeft.

Dat begint al met het rijke feest van *Driekoningen*, waarin we dankbaar gedenken dat de wijzen uit het Oosten in de zuigeling de Heer herkenden. Een nieuw inzicht breekt zich baan: de openbaring van de Heer in het kleine. Het is een feest dat met mooie rituelen omgeven is, zoals het laten zegenen van ons stukje aarde, onze woonplaats, en het toewijden ervan aan de Heer. Daarbij worden de Initialen de drie wijzen tot een afkorting van **Christus Mansionem Benedicat**, met krijg boven de buitendeur geschreven: C*M*B

Later in de maand worden we uitgenodigd om mee te bidden voor de *Eenheid onder de christenen*. In het leven van heel wat broeders, zusters en gemeenschappen is er veel aandacht voor wat ons als christenen bindt met de andere tradities. We letten meer op wat ons verbindt dan op wat ons scheidt van elkaar. We mogen blij zijn dat we deze oecumene beleven en er aan bij kunnen dragen.

In het thema van deze maand willen we dat gebed voor de eenheid een ruimere betekenis geven. De wereld heeft nood aan een gesprek tussen de godsdiensten als een gesprek onder gelovigen. We voelen ons hierbij ook uitdrukkelijk gesterkt door wat onze paus Franciscus zegt over het ontwikkelen van een cultuur van ontmoeting:

Het is een cultuur die ervan uitgaat dat de ander mij veel te bieden heeft. Dat ik naar de ander toe moet gaan met een houding van openheid en luisterbereidheid, zonder vooroordelen. Dit betekent zonder te denken dat hij, omdat hij anders denkt dan ik of atheïst is, mij niets kan geven. Zo is het niet. Iedereen heeft de ander iets te bieden en kan op zijn beurt iets in ontvangst nemen. Elk vooroordeel is als een muur die ons verhindert elkaar te ontmoeten".

Het is dan niet moeilijk om ons opnieuw te verbinden met de tocht van Franciscus naar het Oosten. Kwamen de wijzen eer bewijzen aan de openbaring van Gods liefde in dat kleine kind, nu trekt een kleine arme man vanuit het Westen naar het Oosten om daar opnieuw en tegen alle schijn in te getuigen van de liefde. Daarom hebben we als plaat van de maand gekozen voor een verbeelding van die ontmoeting tussen Franciscus en de sultan, met tussen hen in dat vuur van de verbondenheid, zoals dat ook in de Emmaüsgangers ging branden. De maker van dit kunstwerk, *Howard Schroeder*, lid van de ofs, schreef er een meditatie bij die ons inspireerde tot de tekst die bij de kaart staat.

Suggestie voor deze maand: maak met de regio en of de gemeenschap eens een afspraak met de moskee in de buurt voor een broederlijk bezoek. En misschien is er dan ook nog ruimte om daar met elkaar als gelovigen te spreken hoe we, aangeraakt door de liefde van de Eeuwige, vorm willen geven aan een inzet voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping.

Wij wensen u een Zalig Nieuwjaar.
Met een broederlijke groet,

namens de commissie GVES,

Guy Dilweg ofm



Franciscus en de sultan

De paus besloot een nieuwe kruistocht te wagen om het Heilig Land op de Saracenen terug te veroveren. Franciscus intussen bleef maar peinzen over een kruistocht op zijn manier. ‘Wat zou het betekenen als we het Heilig Land in onze harten een schuilplaats boden en als we voor iedere heilige plaats een innerlijke strijd zouden voeren in onze ziel?’

Franciscus en zijn gezelschap Illuminato riskeerden allerlei gevaren toen ze op audiëntie wilden bij de sultan. Daarbij moesten ze ook de berg bedwingen van vooroordelen, misvattingen en onkunde. En natuurlijk die van hun eigen angsten.

Franciscus werd geraakt door de oprechte onderwerping en vroomheid van de Saracenen. Dat had hij bij de christenen wel anders meegemaakt. En op het moment dat hij oog in oog stond met de sultan, was er onmiddellijk die blik van herkenning tussen twee mensen die uit de diepten van hun traditie leefden. Dit zou geen discussie worden tussen theologen met citaten uit de bijbel en de koran. Dit ging een gesprek worden tussen twee zielsverwanten. Maar, vroeg Franciscus zich af, zou de sultan ook open staan voor de openbaring van God in zijn Zoon?

Majesteit, Eer en Glorie enerzijds gaan immers gepaard met genade, nederigheid en een allesomvattende Liefde... zo zeer dat God mens werd, één van ons en dat Hij zijn leven voor ons gaf. Is er ruimte in het hart van de mens voor dit mysterie? Nodigen de woorden uit de heilige boeken ons niet uiteindelijk tot het luisteren naar het Levende Woord?

Franciscus' bezoek was een uitnodiging aan de sultan uit om in de ruimte van dit mysterie te treden. Diep in het hart van de sultan vonden de woorden weerklank: dat de zoektocht naar vrede en heiligheid vaak meer van ons, Saracenen en christenen, vraagt dan we bereid zijn te geven. Zolang we vasthouden aan ons eigen gelijk en ons niet toevertrouwen aan het Levende Woord, zal elk spreken over vrede levenloos blijven.

Het gesprek tussen hen twee verlichtte als een vuur hun gezichten en bleef nog lang nasmeulen in hun hart.

De sultan zond Franciscus weg met bewijzen van zijn diep respect en hij stond erop dat Franciscus en zijn broeders altijd toegang zouden hebben tot het Heilig Land. Want hij wist dat zij beide, Franciscus en hij, een glimp gezien hadden van het Heilig Land zoals dat leefde in de diepte van hun ziel.

- - -

De afbeelding is van de hand van de Amerikaanse kunstenaar *Howard Schroeder* ofs. Hij gaf ons toestemming het schilderij te gebruiken en schreef ook de tekst die de basis vormt voor deze bezinning. Het afgebeelde kunstwerk is onderdeel van een serie van 12 die op CD te krijgen zijn: www.paintedpsalms.com



‘Wat zou het betekenen als we het Heilig Land in onze harten een schuilplaats boden en als we voor iedere heilige plaats een innerlijke strijd zouden voeren in onze ziel?’