



Franciscanen.nl - GVES

Amsterdam,
Januari 2015

Commissie Gerechtigheid, Vrede
en Eerbied voor de Schepping
Roland Putman ofm, secretaris,
Derkinderenstraat 82,
1062 BJ Amsterdam.
paterputman@gmail.com

Beste broeders en zusters,

“Als vreemdeling en pelgrim te gast zijn”

De Heer geve u vrede.

Vlakbij de gemeenschap op de Derkinderenstraat staat het St. Lucas Andreasziekenhuis. Bij de ingang van de parkeerplaats staat een beeld van de Barmhartige Samaritaan die een gewonde op zijn ezel sjouwt, richting het ziekenhuis. Hoe velen rijden ongemerkt voorbij aan die vreemdeling, die Samaritaan die ons leert wat menselijk is.

Tegenover het ziekenhuis staat onopvallend een kil en kaal kantoorpand. Hier is drie maanden geleden een groep vluchtelingen neergestreken. Ze laten zich niet wegzetten als illegaal. “Wij zijn hier” staat op de voordeur te lezen. “Wij zijn hier”, is tevens de naam van de pagina waaronder op facebook over hun wederwaardigheden wordt bericht. Verschillende medebroeders zijn daar al geweest, om iets te brengen zoals eten of kleding. Het is een bijzondere ervaring om daar ontvangen te worden. Je wordt uitgenodigd met grote gastvrijheid voor de thee. In je ‘eigen’ land de gastvrijheid van vluchteling mogen ervaren, dat maakt dat je je een vreemdeling/vervreemd voelt ten opzichte van het vreemdelingenbeleid in ‘ons’ Nederland.

Op 14 januari was de dag van de immigrant en de vreemdeling; een dag uitgeroepen door de Rooms Katholieke Kerk. Hoe beleven wij het om als “pelgrim en vreemdeling” in ons dagelijks leven naar het Koninkrijk van God te zoeken? Ervaren we die gastvrijheid bij anderen, die ons Hem op het spoor brengt? Stralen wij ook iets van die pelgrim en vreemdeling uit, waar een ander zich bij aan kan sluiten, zich onderweg kan laven om weer gesterkt verder te kunnen?

Van 18 t/m 25 januari is de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. In hoeverre kunnen we van medegelovigen uit andere landen en culturen leren? De gebedsweek van de eenheid heeft als thema ‘dorst’ meegekregen. We delen het verhaal over Samaritaanse vrouw die Jezus bij de bron ontmoet, het verhaal van een ontmoeting hoe we als vreemdeling en pelgrim in het leven kunnen dorsten naar Gods gerechtigheid en Zijn Koninkrijk.

Voor overwegingen en gebeden: <http://www.raadvankerken.nl/fman/6045.pdf>

Roland Putman ofm



**Als vreemdeling en pelgrim
dorsten naar Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid
en God aanbeddend, niet beperkt tot een plaats,
maar in Geest en Waarheid**

**23 De Heer heeft mij een groet geopenbaard;
wij moeten zeggen: 'De Heer geve je vrede.'**

**24 De broeders moeten er goed voor uitkijken
kerken, armoedige woningen en alles wat voor hen gebouwd wordt,
te aanvaarden, behalve als zij er altijd als vreemdeling en pelgrim te gast zijn
zoals past bij de heilige armoede
die wij in de regel hebben beloofd.**

(Testament v.23-24)