



## Franciscanen.nl – GVES

Facebook–Franciscanen Gerechtigheid

Maart 2016

**Commissie** Gerechtigheid, Vrede  
en Eerbied voor de Schepping  
Roland Putman ofm, secretaris GVES,  
Derkinderenstraat 82,  
1062 BJ Amsterdam.  
paterputman@gmail.com

### **Lijden en kruis. Én verrijzenis.**

Beste zusters en broeders,

Ik wil je voorstellen aan Maria. Maria is een jonge vrouw, 24 jaar. Maria lijdt aan een syndroom dat voorkomt bij ongeveer 1 op de 20.000 pasgeboren meisjes, een ontwikkelingsstoornis van de hersenstam. Kenmerkend aan haar aandoening zijn, na een halfjaar van normale ontwikkeling, een progressieve achteruitgang van communicatie en motoriek. Maria kan niet spreken en zit in een rolstoel. Ze kan maar weinig zelf, heeft epilepsie en een kromme rug. Haar spieren zijn zwak en stijf. Ze draagt een luier, moet een slab om als ze eten of drinken krijgt en wordt liggend op een brancard gedoucht. En waarschijnlijk is de tweede helft van haar leven al begonnen.

Als ik Maria zo beschrijf, dan krijg ik tranen in mijn ogen: een jonge vrouw die het in het leven echt niet getroffen heeft. Ze leeft op een manier die ik niemand wensen zou.

Maar: ze leeft! Maria is een jonge vrouw, die soms door mijn haren aait, als ik haar veters strik. Maria draait zich, ondeugend lachend, soms opzettelijk op precies de verkeerde zij als ik haar verschoon. Maria's ogen glinsteren, als ik, met mijn basstem, meezing met de liedjes van K3 op haar i-Pad.

Nú straal ik als de blauwe lucht die ik vanuit mijn raam zie bij het schrijven van deze brief. Maria is een jonge vrouw met veel beperkingen, maar ook een prachtig mens! Mijn collega's en ik proberen steeds te zoeken naar de mogelijkheden die er bij en voor Maria te ontdekken zijn, naar de talenten die ze in zich draagt en hoe die tot hun recht komen.

Is dat niet ook een beetje Pasen? God heeft ons laten zien dat lijden en kruis niet de bepalende elementen van het Leven zijn: God scheidt steeds ontelbare mogelijkheden voor Nieuw Leven! Kijken wij ook zo naar ons eigen leven? Zien wij wat fout gaat bij onszelf of bij de ander? Of kijken wij mee door de barmhartige bril van God en zien wij het goede en waardevolle dat iedereen in zich draagt? Zie ik de melaatse? Zie ik de mens?

Ik wens je een goed vervolg van de vastentijd, een bezinnende herdenking van het lijden en sterven van onze Heer en een vreugdevol Paasfeest!

Jan ter Maat ofm