



## Franciscanen.nl – GVES

Facebook – Franciscanen Gerechtigheid

Oktober 2014.

Zusters en broeders,  
de Heer geve u vrede!

**Commissie** Gerechtigheid, Vrede  
en Eerbied voor de Schepping  
Roland Putman ofm, secretaris,  
Derkinderenstraat 82,  
1062 BJ Amsterdam.  
paterputman@gmail.com

Voor de oktobermaand bieden wij u een beeld en teksten aan over Vrede.

We weten dat het de lievelingsgroet van Franciscus was: De Heer geve u Vrede en Vrede aan dit huis. Beroemd zijn z'n wijze woorden over Vredesstichters. Daarin staat het dulden en dragen centraal. Daardoor kon hij ook onverzoenlijke partijen tot elkaar brengen. We kennen de verhalen. De burgemeester en de bisschop, de kruisvaarders en de sultan.

Op de fotokaart hebben we het beeld afgedrukt van een meisje in Syrië, bedolven door het puin van haar huis dat geraakt werd bij een bombardement. Het is een icoon van de onschuld die wij in onze oorlogen vermoorden. Een beeld om bij stil te staan en de stille verschrikking tot ons door te laten dringen.

En ook nu weer zijn er mensen die, vanuit een intense betrokkenheid, woorden van vrede en verzoening spreken. In deze brief halen wij er twee aan: *Robbert van Heijningen* die in de Vituskerk in Hilversum zijn broer herdacht die met vrouw en kinderen omgekomen is bij de vliegcrash in de Oekraïne. Verder een sterk ingekorte tekst van die kleine, felle bisschop uit Zuid Afrika, *Desmond Tutu*, met zijn oproep aan Israël om zich te bekeren en te verzoenen: 'De bevrijding van Palestina is ook de bevrijding van Israël.

Mogen zij ons inspireren bij ons denken bidden en wat wij nog meer zouden kunnen doen.

Vrede, vrede.

*De commissie GVES van de minderbroeders franciscanen.*

---

### Niet nog meer slachtoffers



'Moordenaars', kopte de zaterdageditie van de krant van Wakker Nederland. Op de voorpagina een grote foto die rechtstreeks afkomstig leek uit een oude James Bond-film ten tijde van de Koude Oorlog. Louche kijkende lijfwachten, KGB'ers, de geweren in aanslag, met in het midden hun leider, een kleine man in modieus kostuum. Daaronder een kleinere foto van een separatist met een kinderknuffel in zijn hand. Moordenaars, schreeuwde ook ik uit en noteerde op de krant: Erik, Tina en Zeger, 17 juli 2014 Oekraïne....

Zijn er schuldigen? Was de raket voor vlucht MH17 bedoeld? Of was het noodlot, veroorzaakt door hightech apparatuur in handen van onwetenden, een fatale vergissing? Shit happens...

Politici, van west en oost, slaan ferme taal uit, daarbij niet altijd gehinderd door een gebrek aan feitelijke kennis. En willen wij dat, willen wij dat alles nu werkelijk? Is het niet belangrijker om ervoor te zorgen dat er niet meer slachtoffers vallen dan wij nu gedenken?...

En zouden wij als nabestaanden ook niet zo dapper kunnen zijn (als de hulpverleners in Oost-Oekraïne, red.), krachtig genoeg om het leed aangedaan aan onze geliefden te kunnen vergeven, hoe moeilijk het ook is. Om niet om te zien in wrok, maar in liefde. Om niet te handelen uit woede of onmacht, maar in zachtheid en vrede...



## **Tutu: de bevrijding van Palestina zal ook Israël bevrijden**

Geweld roept geweld en haat op, wat alleen maar meer geweld en haat oproept.

Wij Zuid-Afrikanen weten wat geweld en haat betekenen. Wij begrijpen hoeveel pijn het doet om de verschoppeling van de wereld te zijn; wanneer het lijkt alsof niemand ons standpunt snapt of er oren naar heeft. Van zover zijn we gekomen.

We weten ook welke voordelen een dialoog tussen onze leiders ons uiteindelijk bracht, toen de als "terroristen" gebrandmerkte organisaties weer werden toegelaten en hun leiders, inclusief Nelson Mandela, werden bevrijd uit gevangenschap of verbanning.

Wij weten dat, toen onze leiders met elkaar begonnen te praten, de beweegredenen voor geweld die onze maatschappij verwoest hadden vervaagden en verdwenen. ... De vreugde die volgde op onze eerste gemeenschappelijke stemming was niet alleen voorbehouden aan de zwarte Zuid-Afrikanen. De echte overwinning van onze vreedzame overeenkomst was dat iedereen zich erbij betrokken voelde. En later, toen we een grondwet onthulden die zo verdraagzaam, medelevend en allesomvattend was dat God er trots op zou zijn, voelden we ons bevrijd.

...

Ik heb de verantwoordelijken voor het afvuren van raketten en andere projectielen vanuit Palestina naar Israël veroordeeld. Zij wakkeren haat aan. Ik verzet me tegen alle uitingen van geweld.

Maar we moeten heel duidelijk uitdragen dat de mensen van Palestina het recht hebben om op te komen voor hun waardigheid en hun vrijheid. Het is een strijd die de steun heeft van velen in de wereld.

Geen enkel door mensen veroorzaakt probleem is onoplosbaar als mensen samenwerken en oprecht proberen een oplossing te vinden. Vrede is nooit onmogelijk wanneer men vastberaden is om het te bereiken.

Vrede vraagt van de inwoners van Israël en Palestina om de menselijkheid in zichzelf en elkaar te herkennen; om te begrijpen dat zij daarin van elkaar afhankelijk zijn.

Raketten, bommen en wreedheid maken geen deel uit van de oplossing. Er is geen militaire oplossing.

...

Mijn dringende verzoek aan de mensen van Israël is om voorbij het nu te kijken, voorbij de boosheid die het gevoel van constant onder vuur te liggen oproept, om een wereld te zien waarin Israël en Palestina naast elkaar kunnen bestaan - een wereld waarin wederzijds respect en waardigheid de dienst uitmaken.

Het vereist een nieuwe mentaliteit. Een mentaliteit die erkent dat het in stand houden van de status quo inhoudt dat toekomstige generaties gedoemd zijn tot geweld en onzekerheid. Een mentaliteit die legitieme kritiek op het beleid van een staat niet langer ziet als een aanval op het jodendom. Een mentaliteit die thuis begint en zich uitspreidt over gemeenschappen, landen en regio's - tot aan de diaspora over de hele wereld die wij delen. De enige wereld die wij delen. ...

De joodse geschriften vertellen ons dat God aan de kant van de zwakkeren staat, de ontheemden, de weduwe, de wees, de vreemdeling die slaven bevrijdt in een uittocht naar het Beloofde Land. Het was de profeet Amos die zei dat we rechtvaardigheid moeten laten stromen als een rivier.

Goedheid zal uiteindelijk overwinnen. Het streven naar bevrijding van de Palestijnse bevolking van vernedering en vervolging, veroorzaakt door Israëlische beleid, is een rechtvaardige zaak. Een zaak die de bevolking van Israël zou moeten steunen.

Nelson Mandela zei ooit dat de Zuid-Afrikanen zich niet vrij zouden voelen totdat de Palestijnen vrij zijn. Hij had daaraan kunnen toevoegen dat de bevrijding van Palestina ook Israël zal bevrijden.



*Verhaast de dag van uw gerechtigheid.  
Zie het niet langer aan  
dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden,  
kinderen gedood;  
dat wij de aarde schenden  
en elkaar het licht ontroven.*

(Uit: Groter dan ons hart, van Huub Oosterhuis)

## Vredesgebed

Heer,  
maak mij een instrument van uw vrede.  
Waar haat het hart verscheurt,  
laat mij liefde brengen.  
Waar wordt beschuldigd,  
laat mij vergeving schenken.  
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,  
laat mij eenheid stichten.  
Waar twijfel knaagt,  
laat me geloof brengen.  
Waar dwaling heerst,  
laat me waarheid uitdragen.  
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,  
laat hoop doen herleven.  
Waar droefenis neerslachtig maakt,  
laat me vreugde brengen.  
Waar duisternis het zicht beneemt,  
laat me licht ontsteken.

Maak dat  
wij niet zozeer zoeken om getroost te worden,  
als wel om te troosten.  
Om begrepen te worden  
als wel om te begrijpen.  
Om bemind te worden  
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.  
Wij vinden door onszelf te verliezen.  
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken  
En wij worden tot eeuwig leven geboren  
door te sterven.  
Amen.