



Amsterdam
22 augustus 2013

Beste mede broeders,
Beste zusters Clarissen,
Geachte broeders en zusters van het Landelijk Bestuur van de Orde van Franciscaanse Seculieren,

De Heer geve u vrede. Op het kapittel van de minderbroeders franciscanen van mei j.l. is een voorstel aangenomen om in de komende drie jaar de aandacht van de commissie Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping te verleggen naar activiteiten dicht(er) bij huis. Om de aandachtsvelden Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de schepping recht te doen zijn respectievelijk Hans van Bommel, ondergetekende en Guy Dilweg voor de commissie gevraagd vanwege hun werkzaamheden op deze terreinen. Als commissie willen we ons focussen op de volgende vier taken:

We willen maandelijks een kaart met een afbeelding en een bezinnende tekst aan onze gemeenschappen en zelfstandig wonende broeders OFM, als aan de zusters OSC als aan het landelijk bestuur van de OFS sturen. We willen op deze wijze ook gestalte geven aan onze verbondenheid in broeder- en zusterschap. Bijgaande treft u de eerste kaart voor de maand september. De tekst is zowel voor bezinning binnen de gemeenschap als voor persoonlijke bezinning te gebruiken. In een begeleidend schrijven staan suggesties om aan het thema van die maand verder gestalte te geven.

Op het gebied van GVES wordt al veel door broeders en zusters binnen en buiten de orde gedaan. Via o.a. Mediant, Franciscanen.nl (op de website als in het blad) en facebook (franciscanen GVES) en andere media willen we daar aandacht aan besteden. Wij willen daarnaast ook wijzen op andere activiteiten van binnen of buiten de franciscaanse familie waar een ieder zich bij kan aansluiten of zich door kan laten inspireren.

Als er in de samenleving zaken zich voordoen waarbij we vinden dat de zorg van de minderbroeders franciscanen op het gebied van de GVES in onze maatschappij moet klinken, dan zullen we gevraagd of ongevraagd het provinciebestuur adviseren om onze zorg te verwoorden.

Tenslotte willen we vanuit de commissie ook meedenken om Gerechtigheid, Vrede en eerbied voor de Schepping binnen de vorming tot minderbroeder een nog meer ervaren werkelijkheid te laten worden.

Het werken naar bovenstaande taken willen na een jaar evalueren, hiervan zullen we u een verslag in de Mediant niet besparen. Uw reacties worden natuurlijk ook op prijs gesteld. In de verwachting Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping dicht(er) bij huis te halen, en het goede te zeggen en te doen hopen wij de broeder- en zusterschap tot dienst te zijn.

Namens de commissie GVES

Roland Putman (secretaris GVES)
Derkinderenstraat 82
1062 BJ Amsterdam

5. Op verhaal komen rond vrede

Graag horen we wat er aan initiatieven van medebroeders zijn inzake vrede of conflicten veraf of dichtbij. Zowel als jezelf ergens mee bezig bent of als jezelf van een andere broeder weet, dat hij betrokken is rond kwesties van vrede of conflicten, dan horen we graag het verhaal. Het lijkt ons inspirerend om zo'n verhaal op te tekenen voor in Mediant of franciscanen.nl of om terug te laten komen in materiaal om andere broeders te inspireren.

Ook voor suggesties houden we ons open:

Vrede en alle goeds
Namens de commissie GVES

Hans van Bommel
Guy Dilweg
Roland Putman

“De Heer geve u vrede”

Amsterdam
22-08'13

Beste broeders en zusters,

Van 22-29 september is de Vredesweek. Vanuit de commissie voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping, ontvangt u naast de kaart met een afbeelding en een bezinnende tekst deze katern met enkele suggesties om voor een bezinning in de gemeenschap of voor persoonlijke bezinning.

Het materiaal kunt u verder gebruiken om een Vredesvesper te organiseren, waarbij u ook mensen van buiten de broederschap of gemeenschap kunt uitnodigen.

Vredesweek suggesties

1 Liederen rond het thema 'vrede' die gezongen kunnen worden:

Er is een stad voor vriend (Randstadbundel nr. 431)
Geef aan de wereld vrede, Heer (Liedboek der kerken, 286)
Geef vrede Heer geef vrede (Randstadbundel nr. 266, Liedboek van de kerken nr. 285)
Heer, God van vrede, liefde en gerechtigheid (Randstadbundel nr. 377)
Het lied van Vandaag en morgen (Randstadbundel nr. 424, Gvl 541)
Lied voor de vrede (Randstadbundel 425, Gezangen voor Liturgie 541)
Maak mij een instrument van uw vrede.
Niet tot de dienst der wraak (Gezangen voor Liturgie 504)
O lieve Heer geef vrede (Liedboek der kerken 284)

B ijbelse liederen:

Kantiek Joh. 14,25v "De Heilige Geest" (Randstadbundel 435)

Psalm Beurtzang Psalm 85 (Randstadbundel 440, Gezangen voor Liturgie ps.85)

Psalm Psalm 72-2; Voor kleine mensen (Randstadbundel 476, Gezangen voor Liturgie ps 72-2)

2 Tips om te doen, teksten voor gebedsvieringen of bezinning:

Voor gebeden, teksten, verhalen of liturgische bloemschikking: download de IKV vredeskrant:

www.ministerievanvrede.nl/media/files/wwwliturgiekrant2013.pdf

Ander mogelijkheid Bezinning; hoe ga ik met conflicten en onvrede om?

Bijvoorbeeld rond Franciscaanse teksten/verhalen uit de Fioretti over geweld/conflicten:

- De drie rovers
- Wolf van Gubbio
- De bisschop en de podestá

Welke weg past het beste bij jou? Wat daagt jou uit?

Teksten uit de Geschriften, Regel en Wijsheidspreuken over conflicten, die je in deze week zou kunnen overwegen:

Regel 1221, hoofdstuk 17

- 17 Laten wij al het goede teruggeven
aan de allerhoogste en verheven Heer God
en erkennen dat al het goede van Hem is
en voor alles dankzeggen aan Hem van wie al het goede voortkomt.
- 18 En moge Hij, de allerhoogste en verheven, enig ware God, bezitten,
mogen Hem worden gebracht en moge Hij ontvangen
alle eer en eerbetoon, alle lof en zegen, alle dank en roem,
Hij van wie al het goede is, die alleen goed is. (vgl. Lc 18,19)

- 19 En wanneer wij zien of horen
dat iets kwaads gezegd of gedaan wordt
of dat God gelasterd wordt,
moeten wij iets goeds zeggen en iets goeds doen
en God prijzen die gezegend is in eeuwigheid. (Rom 1,25)

RegelMB /1223, hoofdstuk 3, 10-11

- 10 Ik raad mijn broeders aan,
- ik vermaan en spoor hen aan
- in de Heer Jezus Christus
- om, terwijl zij door de wereld gaan,
- niet te twisten en te bekvechten
- of anderen te oordelen.
- 11 Maar zij moeten mild, vredelievend en bescheiden zijn,
- vriendelijk en nederig
- en met iedereen respectvol praten
- zoals dat hoort.

Wijsheidspreuken (bijvoorbeeld) 4, 9, 11, 13, 15 en 22

3. Voorbeden en gebeden

- Dienstboek. Een proeve. Boekencentrum Zoetermeer, 1998. "Gebeden om gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping, blz. 1109v
- Bid om Vrede, H. Oosterhuis, 1966, Ambo, blz. 132v.
- In gebed. Eensgezind volharden, Brepols, Turnhout, 1988, blz. 603v.

4. Overig:

- Een poster van/over vrede bij de ingang van de kapel, op het mededelingen bord of bij de uitgang hangen.
- Deelnemen aan initiatieven in de wijk rond ontmoeting van diverse bevolkingsgroepen
- Brieven schrijven naar mensen/organisaties die zich voor vrede inzetten: (kaartje aan Louis Bohte, deelname aan vredeswake (Franciscaanse Vredeswacht)

Wijshedspreuk/Vermaning (15. De vrede)

*Gelukkig wie vredelievend zijn,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. (Mt 5,9)*

*Zij zijn echt vredelievend
die bij alles wat zij in deze wereld te lijden hebben,
omwille van de liefde van onze Heer Jezus Christus
in gemoed en lichaam de vrede bewaren.*

Wat zien wij als bedreiging van de vrede?

Hoe gaan we met bedreigingen om?

Hoe bewaren wij de vrede?

*De afbeelding is geïnspireerd op de Vogelpreek en getiteld
'Blind Bird Watcher, listening to the Waters rising'
door Rinke Nijburg en Gerda Ten Thije.*

