

Geef!

www.franciscanen.nl



minderbroeders **franciscanen**

Provinciaat Franciscanen

Deken Roesstraat 13, 3581 RX Utrecht

T 030 - 232 40 80

E provinciaat@franciscanen.nl

I www.franciscanen.nl

Uw gift is welkom op rekeningnummer:

IBAN: NL64 SNSB 0902 5201 80

T.N.V. SINT FRANCISCUSSTICHTING



De Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders en de Sint Franciscusstichting zijn ANBI-gecertificeerd.

Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

U kunt ook vaste donateur worden. Vul dan het aanmeldingsformulier in en stuur het in een gefrankeerde envelop op naar:

Provinciaat Franciscanen, Deken Roesstraat 13, 3581 RX Utrecht.

Voor de vaste donateurs zal jaarlijks een studiemiddag worden gehouden. Onze nieuwe broeders zullen dan steeds een actueel thema vanuit de franciscaanse inspiratie belichten.



Leven, beleven en delen

In de orde voel ik mij compleet en echt. Hier kan en mag ik helemaal mijzelf zijn en dat tonen, (be)leven en delen met anderen. Daar hoop ik verder vorm aan te geven door me te bekwamen in het hanteren van traditionele en nieuwe media.

Hans-Peter Bartels ofm (29)

Band met Christus

De intensieve vormingsweken brengen ervaringen waarop ik nog lang kan teren, die me écht vormen. Ze verstevigen mijn band met Christus en motiveren mij om mijn poginkjes Hem na te volgen binnen de traditie van Franciscus vooral voort te zetten.



Jan ter Maat ofm (38)



Dienstbaar

Door in mijn studie theologie intensief met bijbelteksten en theologische onderwerpen om te gaan, verdiep ik mijn geloof en denken. Daardoor kan ik andere mensen beter begrijpen dan ik nu doe. Daarmee kan ik mij dienstbaar maken aan God, de kerk en de mensen.

Joachim Oude Vrielink ofm (37)

FONDS VOOR VORMING EN STUDIE

www.franciscanen.nl > samen op weg



minderbroeders **franciscanen**

**Franciscanen
gelooven in de
toekomst**

FONDS VOOR VORMING EN STUDIE

IBAN: NL64 SNSB 0902 5201 80



Fonds voor vorming en studie: geloven in de toekomst



Vrede en alle goeds!

We leven in een wereld waarin mensen meer en meer van elkaar vervreemden, eenzaamheid groeit en verschillen benadrukt worden. Een wereld waarin het bijzonder belangrijk is dat franciscaanse waarden als broeder- en zusterschap en een eenvoudige levensstijl ook klinken.

Maar ook een wereld waarin veel franciscaanse religieuze gemeenschappen kleiner en zwakker worden. Toch blijven wij geloven in de toekomst!

Geroepen

We hebben nieuwe broeders nodig zodat het franciscaanse geluid in de Lage Landen kan blijven klinken. De talloze mensen die geraakt zijn door het gedachtegoed van Franciscus moeten zich kunnen optrekken aan de broeders die Christus navolgen in Franciscus' spoor. Wij zien de laatste tijd dat steeds meer jonge mensen zich geroepen voelen om zich bij ons aan te sluiten.

Doorgeven

Momenteel zijn er meerdere broeders in vorming. Ze studeren en/of volgen een intensief vormings- en studieprogramma. We willen dat zo zorgvuldig mogelijk doen, maar dat brengt hoge kosten met zich mee. Er moet college- of cursusgeld betaald worden en daarnaast is er de aanschaf van studieboeken en de noodzakelijke externe begeleiding. Wij vragen u om bij te dragen in deze kosten voor vorming en studie van onze jonge broeders. Samen met ons werkt u zo mee aan het doorgeven van het franciscaanse leven. Hiervoor hebben wij een fonds opgericht: 'Franciscanen geloven in de toekomst - fonds voor vorming en studie'. Wij vragen u om aan dit nieuwe fonds te doneren.

*Rob Hoogenboom ofm
minister-provinciaal*



Franciscus van Assisi (1182-1226)

"Franciscus, waarom loopt iedereen achter jou aan? Je bent niet groot van stuk, je bent niet mooi en je bent niet geleerd. En toch loopt massa's mensen achter je aan. Hoe krijg je dat voor elkaar?" Dat vraagt broeder Masseo, een van de eerste mannen die met Franciscus meetrekt op zijn zwerftocht door Italië, in de dertiende eeuw. Dat vragen mensen van vandaag! Waarom voelen zovelen zich aangetrokken door die kleine man uit Assisi?

Klein en arm

Franciscus vindt zijn levensdoel in een radicale keuze voor het leven zonder bezit. Hij houdt daarbij steeds Jezus voor ogen. Is de grote roemrijke God, de Schepper van hemel en aarde, niet klein en arm geworden in Jezus?

Gave van God

Hij preekt voor de mensen over de liefde van God en spoort hen aan: "Alles is gave van God, deel wat je hebt met de armen, sluit je niet op in je bezit. Het is allemaal gave, het is allemaal genade. Geef het terug aan God, geef het terug aan Zijn armen." En hij noemt de mannen die zich bij hem aansluiten 'minderbroeders', broeders van de armen, de 'minderen'

Vuur van de liefde

Als Franciscus sterft, ligt hij tussen zijn broeders naakt op de aarde; leeg geworden van zichzelf. Franciscus heeft bij duizenden en duizenden mensen, mannen en vrouwen, het vuur van de liefde aangewakkerd. Uit liefde voor de Liefde.

Guy Dilweg ofm



Foto: Ramon Mangold



Foto: Ramon Mangold

AANMELDINGSFORMULIER

Ik word donateur

Ja, ik vind het fonds vorming en studie belangrijk en word donateur voor een vast bedrag. Ik zal

- maandelijks
 jaarlijks
(aankruisen wat van toepassing is)

- € 10,00
 € 25,00
 € 100,00
 ander bedrag, namelijk € _____ , _____
(aankruisen wat van toepassing is)

storten op rekening NL64 SNSB 0902 5201 80

Naam _____

Straatnaam + huisnummer _____

Postcode + woonplaats _____

E-mail adres _____

Datum _____

Handtekening _____

In een gefrankeerde envelop zenden naar:
Provinciaal Franciscanen
Deken Roesstraat 13
3581 RX Utrecht